

Heel bijzonder,  
heel gewoon  
gewoon een heel  
bijzondere vrouw...

†

Met droefheid in ons hart,  
maar vol dankbaarheid  
hebben wij afscheid genomen van

MEVROUW

*Francine De Permentier*

*Echtgenote van de heer Louis SAERENS †*

Geboren te Baasrode op 28 juni 1924  
en thuis te Moerzeke omringd door haar kinderen  
zacht van ons heengegaan op 21 augustus 2019.

—

Wij nodigen u vriendelijk uit samen met ons afscheid te nemen  
van Francine tijdens de afscheidsplechtigheid  
in de aula van het Rouwcentrum Verleyen - Van Baelen,  
Sint-Martensommegangstraat 2a te Moerzeke,  
**op dinsdag 27 augustus 2019 om 10 uur.**  
Daarna volgt de bijzetting in het familiegraf  
op de begraafplaats van Moerzeke.

Samenkomst aan het rouwcentrum **vanaf 9.45 uur.**

Moeder van:  
Jean  
Hubert  
Vera en Karel  
Maria

Mit van:  
Ellen en Bart  
Moos, Titus en Coco  
Ann

Zij leeft verder in de herinneringen van:  
haar broers †, zussen, schoonbroers †, schoonzussen †,  
neven, nichten en alle aanverwanten van de families  
DE PERMENTIER, SAERENS, DE GRIJZE en CLAUS

Met dank aan haar huisarts dr. K. Dupont,  
de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis  
en haar dochter Maria.

Rouwadres: Familie SAERENS - DE PERMENTIER  
p/a Kasteellaan 3, 9220 Moerzeke  
online condoleren: [www.verleyen-vanbaelen.be](http://www.verleyen-vanbaelen.be)