

*Kastel zo heet mijn dorpje aan de waterkant.
Ik woon hier toch zo geiren, 't is hier zo plezant.
Al zijn er geen boulevards, geen bussen en geen treins,
ik zou niet kunnen zeggen waar 't kan beter zijn.*



*Waar je ook bent
ik zou het niet weten.
Niet in afstand of tijd te meten
maar ik heb je bij mij
daarom ben je zo dichtbij.*

Met droefheid in ons hart
nemen wij afscheid van

DE HEER

Franciscus Van Geyte

Echtgenoot van mevrouw Eliane PEELMAN †

Geboren te Dendermonde op 18 december 1935
en er zacht van ons heengegaan
op 14 november 2020 in het A.Z. Sint-Blasius.

*Oud-gemeenteraadslid Hamme
Oud-OCMW raadslid Hamme*

Graag hadden wij samen met u afscheid genomen
van Franciscus tijdens de afscheidplechtigheid
in de parochiekerk Sint-Jozef te Moerzeke - Kastel.
Gezien de huidige maatregelen is dit helaas niet mogelijk
en zal dit voorzien worden in beperkte familiekring.
Daarna laten wij hem rusten op de begraafplaats van Kastel.

*Wij zouden het waarden mocht u als aandenken
aan Franciscus een kaarsje branden.*

zijn kinderen:

Linda VAN GEYTE en Luc BUGGENHOUT
Cecile VAN GEYTE en Noël HEIRWEG
Eddy VAN GEYTE en Perpetual SARFO BOTHA
Johny VAN GEYTE en Inge SEGERS

zijn klein- en achterkleinkinderen:

Kim
Ellen
Jolien en Jana

Lieve en Jan
Mien, Polle en Rie
Wannes en Katrien
Isaak en Josefien
Lotte en Manuel
Kamiel en Remi

Bram
Lieselot

Yoni en Willy
Phoebe

alle aanverwanten aan de families:

VAN GEYTE, PEELMAN, DE CLIPPELEIR en SMEKENS

Met dank aan zijn huisarts dr. K. Dupont, de thuisverpleging
van Thérèse Nobels, dokters en verpleging van het
A.Z. Sint-Blasius te Dendermonde en poetshulp Kelly.

U kunt ons steeds uw medeleven betuigen door schriftelijk of online
een hartverwarmend bericht te bezorgen:

Familie VAN GEYTE - PEELMAN, p/a Kasteellaan 3, 9220 Moerzeke
of www.verleyen-vanbaelen.be

